



# Truckrun

## Nieuwsbrief

Nummer 25

april 2020

### Jubileumuitgave

**Ja, inderdaad. Nummer 25, een jubileum. Feest dus, de vlag kan uit. Dat zou je denken maar nee, er is helemaal geen reden voor een feest. En we weten allemaal waarom. Weinig reden voor blijdschap dus en ik heb ook al geen goed nieuws te melden. Een verrassing zal het niet zijn maar ik wil het jullie toch laten weten, daar is een nieuwsbrief immers voor.**

**H**et zijn rare tijden. We leven in een anderhalvemeter-economie, wie had daar een paar maanden geleden ooit van gehoord? De ene maatregel volgt de ander op en het grootste gedeelte van de bevolking houdt zich er gelukkig ook aan. Uitzonderingen heb je altijd maar egoïsten zullen er altijd zijn. Deze nieuwe situatie brengt ook weer het beste in mensen naar boven, er worden allerlei acties ondernomen om de situatie dragelijk te maken voor degene die het hardst getroffen zijn. Prijzenswaardig en diep respect. Ook bewondering voor iedereen die die anderhalve meter afstand aanhoudt en ook volhoudt, het maakt het uitje naar de supermarkt een stuk sportiever met die slalombewegingen. Alleen..... ja al die afgelastingen hè. Want wat er allemaal al niet doorgaat zeg, tel daar alles nog bij wat binnenkort hoogstwaarschijnlijk nog afgelast gaat worden (Pinkpop, TT Assen, Zwarte Cross, Sail, vakanties enz) en er blijft maar weinig over om je nog op te verheugen dit jaar. En je voelt 'm waarschijnlijk al aankomen, ook de Truckrun zal dit jaar niet gereden worden. Je kan wel zeggen dat is pas in september, maar de voorbereidingen beginnen meestal iets eerder en om nu in deze tijd bij bedrijven aan te kloppen voor sponsoring terwijl ze allemaal hun best doen om het hoofd

boven water te houden gaat ons iets te ver. Los daarvan weten we ook niet hoe lang de huidige maatregelen nog gaan duren maar persoonlijk ga ik er vanuit dat we er nog tot ver na de zomer mee te maken zullen hebben.

Hoe nu verder met de run? Volgend jaar Zandijk of toch gewoon weer volgens schema Heemskerk? Geen idee, daar zijn we nog niet mee bezig geweest en eerlijk gezegd zien we dat nog wel. Eerst andere prioriteiten. Laten we eerst samen proberen om de situatie weer richting normaal te laten lopen. Iedereen kan zijn of haar steentje daaraan bijdragen; Hou je aan de richtlijnen, blijf thuis (ook in het weekend) en denk aan je persoonlijke hygiëne. En mocht je iemand in je persoonlijke kennissenkring hebben die in de zorg werkt laat hem/haar dan merken hoe blij we met ze zijn. Want als er een groep is die respect verdient zijn zij dat wel. Geen respect heb ik voor de hersenloze randdebielen die er nu rondlopen en denken dat het coronavirus wordt veroorzaakt door de 5G zendmasten en ze daarom maar in de brand steken. Dat daardoor 112 straks niet meer bereikbaar is daar denken ze niet aan, nadenken is sowieso niet de sterkste eigenschap van deze "mensen" en dat kan ook niet als je de hoogte van je IQ laat bepalen door de vingers van één hand te tellen en dat door iemand anders laat delen door 2. Van welke sekte moet je überhaupt lid zijn om die link te leggen?

Maar goed, dit jaar geen Truckrun dus. Sorry, het spijt ons verschrikkelijk voor de bewoners van de Prinsenstichting want die hebben het toch al zo moeilijk met al die maatregelen maar eigenlijk hebben wij gewoon geen keus. Ik hoop op jullie begrip hiervoor.

Namens het bestuur,

Groetjes, Melgert.

En waarom nou dan toch die vlag bij het logo? Ja ach, het blijft een jubileumnummer.