

Stichting



GlobeTruckers

Truckrun

Nieuwsbriefje

Nummer 26

maart 2021

Allereerst wil ik de hoop uitspreken dat iedereen, zowel de bestuurders, chauffeurs, verkeersregelaars, sponsors en andere vrijwilligers, als hun naasten als familie en vrienden allemaal in goede gezondheid mogen verkeren. Zo hé, wat een zin, lijkt wel of de komma's in de aanbieding waren.

Kopje boven een stukje

Vorig jaar schreef ik nog dat we tot ver na de zomer met beperkende maatregelen te maken zouden hebben. Gelukkig had ik er geen jaartal bij gezet, al bedoelde ik eigenlijk de zomer van 2020. Tel daar nu nog maar een zomertje bij op. We zijn er nog steeds niet vanaf. En ik heb nieuws voor je; we komen er ook niet meer vanaf. Ik denk dat we vanaf nu ieder jaar met Covid geconfronteerd gaan worden maar dan wel met één verschil: We zullen het wel (min of meer) onder controle krijgen, het zal een soort griep worden die in verschillende vormen terug blijft keren. Alleen nog even wennen aan een jaarlijkse prik of zo. Maar goed, dat is de toekomst, eerst maar even het heden afhandelen.

Zullen we het eens een keer over de Truckrun hebben? Nou daar kunnen we kort over zijn: Zelfde verhaal als vorig jaar dus. Ik denk niet dat er iemand is die er nog van uit ging dat het dit jaar gewoon door zou gaan. Als die er wel was dan kunnen we dat ene persoon ook meteen even uit de droom helpen. 2021: Geen Truckrun. Zo, dat is er uit. Moet ik nog uitleggen waarom niet? Lijkt me niet hè. Voor ons op dit gebied dus weer een rustig jaartje en ik moet eerlijk zeggen dat mij dat in ieder geval uitstekend bevalt. Zo krijgen we toch alvast een

voorproefje van een leven ná de Truckrun want het moge duidelijk zijn dat wij dit niet eeuwig blijven doen. Ik niet in ieder geval. Hoe leuk we het ook vinden om te doen, er zijn meer dingen in het leven en ik heb er al genoeg ontdekt die minstens even leuk zijn. Maar goed, dit jaar gebeurt er dus niets op Truckrun gebied en net als vorig jaar kan ik ook nu weer zeggen dat we niet weten hoe het allemaal gaat lopen. Ook al is het vaccineren begonnen, we zijn er nog lang niet. Ze hebben het steeds over licht aan het eind van de tunnel maar vertellen er nooit bij hoe lang die tunnel is. Volgens de planning van begin januari zou ik als 60-jarige begin maart aan de beurt zijn voor een prikje. Mooi niks dus. We wachten maar af wat de toekomst ons gaat brengen. Tot die tijd houden we ons gewoon aan de regeltjes, al valt dat nog zo zwaar. Maar dat is wél de manier om er zo snel mogelijk van af te zijn. Met een beetje gezond verstand gebruiken komen we er wel bovenop, dat weet ik zeker.

En zoals een bekend Llanfihangel-yn-Nhywyns spreekwoord zegt:

Keep strong, dan duurt het not zo long.

Groetjes,
Melgert.

Even iets rechtbreien

Bij de vorige Nieuwsbrief is er kennelijk wat onduidelijkheid ontstaan over het kopje Jubileum uitgave. Hiermee werd niet een eventuele 25 jarig bestaan van onze Stichting of Truckrun bedoeld maar slechts de 25e uitgave van de Nieuwsbrief. Toch een beetje een mijlpaaltje. Maar het grote nieuws is: Dit is dan nr 26. Geen jubileum maar ach.....