

Stichting



GlobeTruckers

Truckruun

Nieuwsbrief

Nummer 29

september 2022

Laten we weer eens een Nieuwsbriefje doen. Het loopt immers al richting 29 oktober dus er is vast wel wat te melden. En ja, dat is er zeker. Het wordt bijvoorbeeld wel eens tijd om met de inschrijving te beginnen. En ook kunnen we weer wat meer vertellen over onze plannen.

Wat gaat er gebeuren?

Wou ja, ik kan je nog niet alles vertellen. Je kent ons hè, bij ons gaat alles vaak op het laatste moment. Allereerst en dat is wél zeker, kan ik zeggen dat het hele gebeuren plaatsvindt op het terrein van de Harteheem in Heemskerk. Voor wie dat nog niet weet te vinden, Cirkel 1 in Heemskerk. Eerst waren er nog plannen om ook de omliggende straten te gebruiken maar daar hebben we toch vanaf gezien. We willen het ook weer niet té groot maken en we denken alles kwijt te kunnen op het eigen terrein. Achter de schermen is er al het een en ander gebeurd. De vergunning aanvraag bij de Gemeente Heemskerk loopt en gaat voorspoedig (ook wel eens lekker). Inmiddels is ook voorzien in eten en drinken en het komt er op neer dat we er zelf geen omkijken naar hebben. Het "slechte" nieuws is wel dat we gaan werken met muntjes maar daar komen we wel overheen denk ik? We hebben wel een budget ter beschikking maar door het ontbreken van sponsors kunnen we helaas niet alles uitdelen. Maar wees niet bang, we houden de prijzen wel laag hoor. Er is muziek, veel muziek zelfs, zowel lopend als op een vaste plek en voor het eerst hebben we een bezienswaardigheid op hoog niveau in spreekjes sfeer. Wat dat precies is dat zie je dan zelf wel.



En dan nu even het praktische gedeelte voor de chauffeurs. De inschrijving gaat door middel van een formuliertje en begint op zaterdag 1 oktober.

Waarom precies op zaterdag 1 oktober zal je nu denken, nou gewoon, omdat 1 oktober dit jaar op een zaterdag valt. Daarom. Om het inschrijfformulier zo toegankelijk mogelijk te maken kan je het vinden op onze website (www.stichtingglobetruckers.nl) op Facebook (ff zoeken op Globetruckers denk ik) of als je een zware week gehad hebt en je hebt ff geen zin in dat gezoek op die pc of dat geklooi op dat schermje van je telefoontje dat steeds verspringt als je zit te lezen dan kan het ook heel simpel. Klik maar 's op deze mooie blauwe lettertjes:

<https://forms.gle/UHR7QbHs6vAivWEn6>

Zo makkelijk kan het zijn en zo makkelijk is het. En misschien lukt het zelfs ook om via dit doolhof naar het inschrijfformulier te ko-



men. Jôh, we worden steeds moderner. Nou maar hopen dat ie werkt anders staan we nog voor lampekop.

Even een gebruiksaanwijzing voor het formulier: Er zijn een paar dingen waar we naar vragen, uiteraard je naam, telefoonnummer en e-mail adres (ivm communicatie die alleen de deelnemers aangaat) of je met een trekker of een bakwagen komt (belangrijk ivm de ruimte), het kenteken (wil de Gemeente graag weten, geen idee waarom), de naam van het bedrijf en hoeveel mensen je meeneemt (ivm de inkoop).

Valt mee toch?

Oh ja, we vragen nog iets van je, of je zoveel mogelijk lichies mee wilt nemen, mag van alles zijn, LED-strippen, vuurvliegjes, lichtslangen, kerstlampjes, whatever als het maar licht geeft. Wat ons betreft mag je die truck helemaal vol hangen, het gaat nu om licht en niet om geluid. Want laat het wel duidelijk zijn: Er wordt deze dag **niet getoeterd!!!** We staan zoals gezegd op het terrein van de Harteheem (vlak) naast de woningen van wat normaal onze bijrijders zijn en er zijn er ook een aantal die 's middags rust nodig hebben en daar willen wij dan niet doorheen toeteren (en ja, muziek is wat anders dan een toeter). We zijn te gast op het terrein en zo gaan we ons dan ook gedragen. Maar wat lichies betreft kan ik maar een ding zeggen: **LEEF JE UIT!** De aanrijtijden voor de chauffeurs zijn tussen 14.00 en 16.00 uur, expres een lange periode in de hoop dat jullie ook een beetje gespreid aan-

komen want we willen niet dat de hele omgeving straks vast komt te staan door ons. Als je op het terrein aankomt wordt je een plekje toegewezen door een van onze medewerkers en daarna heb je nog ruim de gelegenheid om de kerstboom op te tuigen.



Voor de motorrijders kan ik zeggen dat ik van een van de rijders een mailtje heb gekregen waarin hij voorstelde om een toertochtje te organiseren naar de Harteheem toe. Ik heb daar nog geen gegevens van ontvangen en weet nog niet eens of dat wel doorgaat. Mogelijk krijgen de motorrijders daar binnenkort een aparte mail over.

Uitnodiging

Deze Nieuwsbrief is meteen ook een officiële uitnodiging. We willen graag iedereen uitnodigen die het gewoon leuk vindt en ons een warm hart toedraagt maar vooral ook iedereen die in het verleden heeft meegeholpen op wat voor manier dan ook. Of je nou in het bestuur zat, in de organisatie, als sponsor of alleen koffie hebt ingeschonken, jullie zijn allemaal welkom. Het is moeilijk om iedereen persoonlijk uit te nodigen want we beschikken niet (meer) over alle telefoon en email adressen uit het verleden maar toch hopen we dat die personen deze brief ook op de een of andere manier onder ogen krijgen. Als je van plan bent om te komen hoef je je niet aan te melden, verras ons.